



---

Menu

---

## Stijloefeningen (82) – Toeristische route

Posted on [7 juni 2011](#) by [Molovich](#) · [1 Comment](#)

Als u naar links kijkt, ziet u het Centraal Station. Gebouwd tussen 1881 en 1889 door architect P.H.J. Cuypers of P.J.H. Cuypers, daar wil ik graag van af wezen. Volgens Cuypers moest een station een 'doorgangsroute zijn waar vermoeide reiziger even tot rust konden komen'. Dit is het einde van de busrit, hierna **gaan we wandelend verder**. Let u bij het uitstappen op het afstapje? En vergeet u uw slapende zonen en dochters niet?

Het stationsplein waarop wij thans lopen, is in 1978 vervaardigd door de legendarische stoeptegellegger Kensel de Vlieger. Het is jammer dat het **momenteel zo regent en waait**, want droog zijn de subtiele **Mondrianeske motieven** op de tegels veel beter waarneembaar. Deze wandeltocht zal uiteindelijk moeten leiden tot de Openbare Bibliotheek Amsterdam, ook wel bekend als de OBA, waar wij het boek Stijloefeningen van de Normandische schrijver Raymond Queneau hopen te treffen.

Wij vervolgen onze tocht over een plank. Aan weerszijden treft u diepe bouwputten waar men aan het bouwen is aan het Amsterdam van de toekomst. Luistert u vooral goed naar het imposante gebeuk van de heipalen, subtiel begeleid door het constante gedril van de drillboren.

Het Oosterdokseiland waarop wij ons momenteel bevinden, is in 1832 aangelegd om een deel van het IJ af te scheiden, zodat de verbinding met de Zuiderzee verbroken werd en men aan deze kant geen last meer van eb en vloed zou hebben. Tot 2005 was hier het hoofdkantoor van Amsterdam gehuisvest. Inmiddels is dat verhuisd naar de Raadhuisstraat. Als u achter u kijkt, ziet u een achteruit rijdende auto van het merk Renault, met daar achteraan hollend een Franse vrouw met pikzwart, krullend haar.

De Openbare Bibliotheek Amsterdam is geopend op 7 juli 2007. Op 070707 dus. Ontworpen door de architect Joe Coenen. De OBA heeft een vloeroppervlakte van 28.500 vierkante meter en herbergt 1.7 miljoen boeken. Een van die boeken is wellicht Stijloefeningen van Raymond Queneau. Wij staan momenteel op de tweede verdieping bij de kast met schrijvers wier achternaam begint met de letter Q. Er zijn, zoals u ziet, aardig wat boeken van Queneau aanwezig, maar net Stijloefeningen niet. Wij vervolgen onze **zoektocht** op een computer, een vierde generatie iMac, vervaardigd door de firma Macintosh. Als wij Stijloefeningen intikken in het zoekvenster van het online archief, zien wij dat Stijloefeningen wel degelijk aanwezig is. Om onze zoektocht extra sjeu te geven, leggen wij ons probleem voor aan een authentieke medewerker. Deze medewerker staat geheel en al tot onze dienst en komt zelfs persoonlijk met ons meekijken. De gemiddelde medewerker van de Openbare Bibliotheek ziet dagelijks 2864 boeken door zijn of haar handen passeren. Of Stijloefeningen daar onlangs heeft bij gezeten, blijft voorsnog onduidelijk. Want ook de medewerker kan het boek niet vinden. Als laatste strohalm reikt hij ons de unieke kans aan om ons probleem voor te leggen aan het magazijn, een even mysterieuze als geheimzinnige orgaan waar dag en nacht 77 vrouwelijke maagden werken die hermetisch worden afgeschermd van de buitenwereld. Deze magazijniers, zoals de vrouwen worden genoemd, kun je uitsluitend per mail contacteren. Maar als Stijloefeningen aanwezig is, dan weten zijn het. Via een mail stellen wij de vraag, waarop wij vijftien minuten dienen te wachten. Een tijdsspanne waarin u iets voor uzelf kunt doen. Zo kunt u boven **genieten van een fantastisch panorama over onze geliefde hoofdstad**. En natuurlijk van een zalig kopje koffie met bijvoorbeeld de befaamde appeltaart met in rum gewelde krenten! Opdat u weet dat ook de innerlijke mens niet wordt vergeten. Of breng een bezoekje aan het kleine, maar knusse Gerard Reve-museum!

*(15 minuutjes gaan voorbij)*

Goed. Ik zie dat u allen weer terug bent. Helaas heb ik een droevige mededeling. Volgens de magazijniers is Stijloefeningen wel degelijk aanwezig. En wel op de tweede verdieping, waar wij al de ganse middag hebben lopen zoeken. We mogen met een gerust hart concluderen dat Stijloefeningen kwijt is. Als u achter u kijkt, ziet u de geniepige tronie van de ironie. Wij hopen dat u, ondanks dit tegenvallende einde, hebt genoten van de **rondleiding**. Zo straks gaan wij terug naar het hotel. Daar krijgt u, voordat we aan tafel gaan, nog de gelegenheid om uitgebreid te shoppen. Zo weet ik dat er op het Bos en Lommerplein een uitstekende babywinkel is waar ze schattige babyschoentjes verkopen.

Tweet

Vind ik leuk

Posted in [Kort Nurks](#) Tagged [Stijloefeningen](#)

PREVIOUS POST

[Paap en de weduwe Ploppens \(4 – slot\)](#)

## One response

---

**Horst**

7 juni 2011 om 22:40

Wederom puik!

Beantwoorden

---

## Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met \*

Naam \*

E-mail \*

Site

Reactie

## Laatste stukken

### Staatsbezoek

- Het vertrouwen blijft
- Hun wie uitsterven gaan
- De leeuw
- De ontdekking van de matrix (13)
- 

## Recente reacties

### sikbock op [Staatsbezoek](#)

- [Pasquali](#) op [De leeuw](#)
- Spencer Brandsen op [Staatsbezoek](#)
- Spencer Brandsen op [Staatsbezoek](#)
- Max Molovich op [Het vertrouwen blijft](#)
- 

## POPULAIR DEZE MAAND

Hun wie uitsterven gaan : “Met iemand die volgens de laatste mode spree...

- Stijloefeningen (99) – Verrassing : - 'Biertje dan maar?' - 'Graag.' - 'Vermoei...
- De leeuw : De leeuw kennen we allemaal. Zelfs als we noo...
- Stijloefeningen (98) – Beroemd : Vlak voordat ik de bus uitstap bedank ik de b...
- Recensie Zomergasten met Griet op de Beeck : “Zomergasten is afgezakt tot ouwe televisie k...



## Blogroll

- Ben Bezint Zich
- Berend Quest
- Chimsky
- Hugo Luijten
- JW Grift
- Kippfest
- Oud Zeikwif
- Panzerfaust
- Sa'id Vanenburg
- Spek en Bonen
- Uitgeverij BLBLBLEDEL
- Vrouwke van Stavast
- Wouter van den Berg
- 

## Archief

- november 2016
- oktober 2016
- september 2016
- augustus 2016
- juli 2016
- juni 2016
- mei 2016
- april 2016
- maart 2016
- februari 2016
- januari 2016
- december 2015
- november 2015
- oktober 2015
- september 2015
- augustus 2015
- juli 2015
- juni 2015
- mei 2015
- april 2015
- maart 2015
- februari 2015
- januari 2015

- december 2014
- november 2014
- oktober 2014
- september 2014
- augustus 2014
- juli 2014
- juni 2014
- mei 2014
- april 2014
- maart 2014
- februari 2014
- januari 2014
- december 2013
- november 2013
- oktober 2013
- september 2013
- augustus 2013
- juli 2013
- juni 2013
- mei 2013
- april 2013
- maart 2013
- februari 2013
- januari 2013
- december 2012
- november 2012
- oktober 2012
- september 2012
- augustus 2012
- juli 2012
- juni 2012
- mei 2012
- april 2012
- maart 2012
- februari 2012
- januari 2012
- december 2011
- november 2011
- oktober 2011
- september 2011
- augustus 2011
- juli 2011
- juni 2011

- mei 2011
- april 2011
- maart 2011
- februari 2011
- januari 2011
- december 2010
- november 2010
- oktober 2010
- september 2010
- augustus 2010
- 

## Meta

- Inloggen
- Berichten [RSS](#)
- Reacties [RSS](#)
- WordPress.org
- 

---

© 2016 nurks

Powered by [WordPress](#) & [Themagraphy](#)